

# RADIO caroline

Den engelske offshorestation **Radio Caroline** sendte i august 2004 direkte fra skibet Ross Revenge i Tilbury øst for London via en midlertidig RSL-licens, der gav lov til at sende på mellembølge 1278 kHz en måneds tid. Stig Hartvig Nielsen og Peter Witten besøgte 26. august 2004 Radio Caroline ombord på radioskibet.



## Besøg på Radio Caroline

- Caroline, the sound of the nation... **Radio Caroline**, den legendariske offshorestation, der sendte popmusik fra Nordsøen indtil 1990, lever stadig. I dag sender stationen legalt fra England via satellit og internet, og ind i mellem sendes også på mellembølge fra radioskibet Ross Revenge via midlertidig

sendetilladelse. DX-Fokus har besøgt Radio Caroline ombord på det kendte radioskib.

Sig ordene Radio Caroline, og mange ældre radiolyttere vil få et vemodigt blik i øjet. Den kendte piratradiostation, som fra et skib i årtier sendte popmusik til primært England, havde en trofast lytterskare i en pæn del af Nordeuropa.

Radio Caroline benyttede flere skibe gennem sin levetid som offshorestation, og det sidste af dem - Ross Revenge - eksisterer stadig den dag i dag. Det er fra Ross Revenge, at Radio Caroline typisk en gang om året sender på mellembølge via en såkaldt RSL-sendetilladelse i England.

RSL-tilladelsen giver mulighed for at sende 28 dage på mellembølge, og det skete 7. august til 3. september sidste år. I den lille måneds tid blev der sendt med beskeden sendeeffekt på 1278 kHz fra **radioskibet opankret i Tilbury** lige øst for London.

26. august 2004 ankom DX-Fokus udsendte - Peter Witten og Stig Hartvig



Nielsen – forventningsfulde til Tilbury. Skilte viste vej til kajen, og der lå det: Ross Revenge i rødt og hvidt med antenner knejsende stolt mod en grå himmel.

I bilradioen drøede Radio Caroline ind med oldiesmusik og den kendte Caroline-DJ Roger "Twiggy" Day i hopla ved mixerpulten.

Mange andre var mødt op på kajen for at få et glimt af radioskibet, og mod et beskedent beløb kunne man komme ombord og blive vist rundt.



Det var med en vis spænding, vi gik op på Ross Revenge og blev taget imod af **Mike Simmons**, en af de frivillige i Caroline-organisationen.

Ross Revenge, oprindeligt en gammel islandsk trawler fra 1960, er et imponerende syn, når man er ombord: 68 meter langt, en vægt på knap 1000 tons og stadig i rimelig stand, omend med lidt rust hist og pist.

Radioskibet har en lang historie at fortælle. Det er, kan man næsten sige, et levende museum.

Vi fik bl.a. lov til at se styrehuset og de to gamle studier, hvoraf det ene blev brugt til liveudsendelse med bl.a. **Roger Day** bag mixerpulten. Studiet var mere up-to-date, end dengang der blev sendt fra Nordsøen, bl.a. er der nu computer. Men ånden er der stadig, fornemmer man – ånden fra de mange år til havs.



Til dagligt sender Radio Caroline fra studier i land, men det giver udsendelserne et ekstra pift - et stæk fra Carolines gloværdige fortid - når der ind i mellem sendes direkte fra Ross Revenge. Denne dag bl.a. med Roger Day, der har arbejdet på offshoreradio siden 1967, men i dag er vært på den - legale - radiostation Saga i Midlands. Og alligevel får han tid til at sende jævnlige på Radio Caroline.

- Responserne fra lytterne er bedre her end på de lokale radiostationer, fortæller Roger Day til DX-Fokus' udsendte.



Mange lytter via internet, beretter han. Og Radio Caroline har også en del lyttere via satellit: Astra og Worldspace.

Vi får et kig ind i det gamle **pladearkiv** fyldt med singler og vinylplader. Roger Day kigger ind, og det samme gør nogle af de andre gæster, der er på rundvisning på Ross Revenge. Roger Day fortæller dem historien om dengang han blev arresteret for at sende offshoreradio fra Caroline.

- Yeah, yeah, naughty boy. Anholdt for at spille plader! I can't believe it, siger Roger Day, mens tilhørerne begejstret lytter på.

Vi bliver vist videre rundt på det store radioskib og ser kabyssen og et noget mindre studie, der i sin tid blev brugt til at sende bånd med kristne World Mission Radio på kortbølge 6215 kHz - for at få lidt penge i kassen.

Også senderrummet fik vi lov til at se. Det gamle lastrum, der engang blev brugt til at opbevare fisk, blev i sin tid ombygget til at huse den 50 kW kraftige **RCA-mellembølgesender**, som sikrede, at Radio Caroline kunne nå ud til sine mange lyttere.

50 kW - 50.000 Watt. Så meget må Radio Caroline ikke sende med i dag, når stationen benytter en midlertidig RSL-sendetilladelse. RSL-tilladelsen giver kun lov til at sende med beskedne én Watt udstrålet effekt, men selve senderen er dog lidt kraftigere, typisk 25-30 Watt.



I Ross Revenge's lastrum findes også de store **generatorer**, som i gamle dage leverede strøm til den kraftige RCA-mellembølgesender - og resten af skibet.

Rundvisningen på Ross Revenge er slut, og vi forlader ærbødigt det store radioskib. Et radiominde for altid - et glimt af, hvordan det var ombord på den legendariske offshorestation, som er en væsentlig del af Europas radiohistorie.

Hvis du vil høre Radio Carolines udsendelser, så klik ind på stationens hjemmeside på internet på [www.radiocaroline.co.uk](http://www.radiocaroline.co.uk). Herfra kan

du lytte live via internetstream, og du kan også læse mere om Caroline og om, hvordan du kan modtage stationen via satellit, bl.a. Astra 28 grader og [WorldSpace](http://WorldSpace).

*Peter Witten*

Flere fotos fra besøget på Ross Revenge i Tilbury. (Fotograf: Peter Witten).







